

Πίνοβο, Πέλλα

Το Πίνοβο ανήκει στο ορεινό τόξο που αποτελείται από το Καιμακτσαλάν (Βόρας), τη Τζένα και το Πάικο. Η οροσειρά αυτή οριοθετεί και τα σύνορά με τα Σκόπια, ενώ από την Ελληνική πλευρά κυκλώνει το οροπέδιο της Αριδαίας ή αλλιώς Αλμωπίας. Η Αλμωπία (αρχαία λέξη) πήρε το όνομά της από τους γίγαντες Άλμωπους.

Βουνό με τα σημάδια ακόμα εμφανή από τον 1ο παγκόσμιο πόλεμο. Αναχώματα, συρματοπλέγματα, πετρόχτιστα πολυβολεία. Στο Πίνοβο ανέβασαν οι Σέρβοι πυροβόλα με τροχαλίες, σχοινιά (και μάλλον επική προσπάθεια) για να βομβαρδίσουν Γερμανούς και Βούλγαρους. Τα Σέρβικα πυροβόλα στέκονταν για χρόνια στις κορυφές του βουνού μέχρι που τα μάζεψε ελικόπτερο πριν 3 χρόνια.

Η πορεία τώρα ξεκινάει από το Αετοχώρι (680μ) και σε κάποια σημεία διασταυρώνεται με χωματόδρομο και έπειτα εισχωρεί σε δάσος. Μετά από 2:30 ώρες περίπου φτάνουμε στην "Κοιλιάδα των Βράχων", εντυπωσιακό οροπέδιο με κατάσπαρτους βράχους στα 1700μ περίπου. Αριστερά μας έχουμε το Μαύρο βράχο ενώ δεξιά τον Καλόγερο. Το μονοπάτι τραβερσάρει κάτω από την κορυφή Βίσογραντ (2150μ) και ενώνει δύο διάσελα. Έχουμε βγει για τα καλά στο αλπικό κομμάτι, οι κλίσεις είναι ομαλές αλλά η κορυφή στο βάθος. Δεξιά μας υπάρχουνε κολωνάκια που οριοθετούν τα σύνορα με τα Σκόπια. Έπειτα από 5 ώρες περίπου φτάνουμε στην "Κορπούλα" (2154μ), την ψηλότερη κορυφή του Πίνοβου. Η εξίσου ενδιαφέρουσα κατάβαση έγινε από όχι και τόσο πολυσύχναστο μονοπάτι (η σήμανση του οποίου ενισχύθηκε) για να καταλήξουμε στο γειτονικό χωριό της Θηριόπετρας μετά από 4:30.

Η εξόρμηση έγινε με τον ΕΟΣ Θεσσαλονίκης στις 05/05/2012 και γίνανε δύο ομάδες. Για την ομάδα που έκανε τη διάσχιση (Αετοχώρι-κορ. "Κορπούλα"-Θηριόπετρα) χρειάστηκαν 10:30 ώρες και διανύθηκαν 23 χιλ. Αρκετές πληροφορίες παρήχανε από το αξιόλογο άρθρο του περιοδικού Κορφές #183 που προτείνει μάλιστα τη διάσχιση Πίνοβου-Τζένας. Επίσης από το oreibasias.gr.



Η κοιλάδα των βράχων





Βάθος δεξιά ο Καλόγερος



Στάση για ανασύνταξη δυνάμεων και διαχωρισμό ομάδων



Στο βάθος το 1ο διάσελο. Αριστερά το Βίσογκραντ, δεξιά για Τζένα!



Κοιτώντας προς Σκόπια



Στο βάθος η Τζένα



Τα κολωνάκια των συνόρων



Απομεινάρια..





Και βλήμα!



Θέα από κορυφή. Προς Σκόπια



Κορυφή "Κορφούλα" 2154μ



Αριστερά το οροπέδιο της Αλμωπίας και δεξιά το χιονισμένο Καιμάκτσαλαν



Αρχή κατάβασης..Βάθος η Τζένα



πετρόχτιστα οχυρά για τα πολυβόλα και αναχώματα





Η μικρή Τζένα 2067μ



Θηριόπετρα, οροπέδιο και το Πάικου απέναντι



Το tour by Παυλίδης